

22. Laten wij blij zijn

♩ = 96
staccato

*)

Orgel

zachte 8-voets tongwerken

muziek: Marco den Toom

Zichtexemplaar

De organist speelt dit deel uitsluitend solistisch indien één of meerdere hout-/ koperblazers niet aanwezig zijn. Anders orgel geheel TACET!

5

9

13

Con Passione

muziekuitgeverij

22. Laten wij blij zijn

Zichtexemplaar



*) Bijbellezing, te beginnen tijdens maat 2:

Openbaring 19: 6-9, 10b

(Herziene Statenvertaling)

Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. Aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.

Con Passione

(Nieuwe Bijbelvertaling)

'Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.' Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Toen zei hij tegen mij: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd."' En hij vervolgde: 'Wat God hier zegt, is betrouwbaar. Je moet God aanbidden.' Want getuigen van Jezus is profeteren.